

**Van:** Mariska Pijnenborg  
**Verzonden:** maandag 8 februari 2016 23:27  
**Onderwerp:** Malawi - hulp gevraagd!

Lieve familie en vrienden,

Zoals de meeste van jullie wel weten, ben ik van 3 t/m 23 januari weer naar Malawi geweest om Aaron op te zoeken. Na bijna een jaar niet daar geweest te zijn, schrok ik toch weer erg van de armoede in Malawi. Gek hoe je als je daar langer bent, toen ik werkte voor Doingood, blijkbaar 'went' aan de armoede. Het kwam nu in ieder geval weer rouw op mijn dak.

**De situatie in Malawi is weer slechter geworden door extreme droogte.** Normaal gesproken start het regenseizoen in november en is dit ook het (enige) moment waarop er mais gezaaid kan worden. De oogst is nodig voor de rest van het jaar. Mais wordt gemalen tot maismeel en daarvan wordt 'nsima' (een soort pap) gemaakt (zie foto's in de bijlage). Dit is het basisvoedsel voor de Malawiaanse inwoners (zie de foto in de bijlage: Aaron, zijn moeder en op de achtergrond zijn oma en neven). Nsima wordt twee keer per dag gegeten. Met als het er is, een beetje vis en groenten. Normaal gesproken zou de mais allang geoogst zijn maar er is sprake van extreme droogte in Malawi en een mislukte maisoogst door 'El Niño', een natuurverschijnsel waarbij het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Grote Oceaan sterk opwarmt. Dat heeft invloed op het weer in grote delen van de wereld: in sommige landen regent het nauwelijks, terwijl andere landen te maken krijgen met overstromingen.

In Cape Maclear, het dorp waar ik vrijwilligerswerk heb gedaan, gewoond heb bij een Afrikaans gezin en waar Aaron woont, had het in januari sinds november maar één geregend. Overal om je heen zie je kleine maisplantjes (zie foto in de bijlage), voel je de spanning, machteloosheid en de grote angst voor honger. Omdat er zo weinig mais geoogst is, schieten de prijzen natuurlijk ook omhoog. Vorig jaar kon je een zak mais nog kopen voor 5000 tot 7000 kwacha (6 tot 9 euro), nu is dit 15000 kwacha (19 euro). Voor mensen die gemiddeld 50 euro per maand verdienen is dit niet te betalen. Maar geen maismeel betekent geen eten!

Wanneer je dit van dichtbij meemaakt, in het dorp waar je zelf gewoond hebt, vrienden hebt en familie van Aaron woont, wil je iets doen. Ook Aaron wil dat natuurlijk en hij ziet wel mogelijkheden, maar daarvoor is geld nodig. Mais is goedkoper in de steden en op plaatsen waar iets meer regen gevallen is. Lokale mensen kunnen daar niet komen en krijgen dit niet geregeld. Aaron heeft zelf een auto en kan eventueel een truck huren om elders mais in te kopen. Wanneer ik geld kan inzamelen wil Aaron maismeel inkopen voor 15000 kwacha (of minder als dat kan) per zak. Hij wil dit niet gratis uitdelen, maar voor 7000 kwacha verkopen in Cape Maclear. Op deze manier komt er naast het ingezamelde geld ook weer geld binnen om opnieuw mais te kopen. Hopelijk kunnen we op die manier voorkomen dat er teveel honger komt in het dorp. Aaron vertelde mij dat jaren geleden, toen er ook extreme droogte was, mensen (vergiftigde) paddenstoelen aten omdat er niets anders te eten was en daardoor overleden.

**Ik heb een aparte bankrekening voor hulp aan Malawi bij de Rabobank nr. [REDACTED]. Ik hoop heel erg dat jullie kans zien te helpen en een bedrag, wat je kunt missen, over wil maken. Automatische machtiging per maand van een bedrag(je) zou ook heel fijn zijn. Ik kan mij voorstellen dat jullie op de hoogte willen worden gehouden over hetgeen met jullie geld gedaan wordt. We beloven dat het goed terecht komt en ik kan jullie op de hoogte houden door onder andere foto's te sturen.**

**Mocht je andere mensen kennen die willen bijdragen, stuur deze mail dan vooral door!**

Hieronder vermeld ik nog twee links naar berichten over Malawi waarin ook te lezen valt dat de situatie echt ernstig is. Malawi is het armste land van de wereld en de mensen daar kunnen alle steun gebruiken.

18 januari 2016 - <http://www.mo.be/nieuws/aanhoudende-droogte-kondigt-opnieuw-honger-aan-malawi>  
5 februari 2016 - <http://nos.nl/artikel/2085066-hongersnood-door-el-nino-in-zuiden-van-afrika.html>

Ik hoop dat jullie ons willen helpen te voorkomen dat er teveel honger komt. Mocht je nog vragen hebben, kun je mij altijd bellen of mailen. Je kunt natuurlijk ook altijd Aaron contacteren!

Liefs,

Aaron en Mariska